

Αυτοκινητάμαξα {μοτρίς}

Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης στην δεκαετία του 60 στο προαύλιο του ταμπλε και τα γκρι ταξί η αίθουσα αναμονής γεμάτη από κόσμο άλλοι για τα κοντινά ταξίδια στις πατρίδες τους και άλλοι για το όνειρο της Γερμανίας.



Χαρούμενα και λυπημένα πρόσωπα με την αγωνία ζωγραφισμένη και ανάμεσα τους παιδιά που πήγαιναν στο χωριό ένα από αυτά τα παιδιά και εγώ με την γλυκεία προσμονή της ανακοίνωσης από τα μεγάφωνα για την άφιξη της αυτοκινητάμαξας, και σε λίγο ακούγεται η φωνή από τα μεγάφωνα ..η αυτοκινητάμαξα Θεσσαλονίκης- Ειδομένης σε λίγα λεπτά εισέρχεται στη γραμμή 3.

Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν προς επιβίβαση, βιαστικά βήματα προς τις σκάλες που ανεβαίνουν στις γραμμές του τραίνου και η καρδιά κτυπά δυνατά σε λίγα λεπτά είμαστε μέσα στην αυτοκινητάμαξα, με τα καφέ ανοικτό χρώμα καθίσματα τις σιδερένιες χειρολαβές και την χαρακτηριστική μυρωδιά της πολυκοσμίας του τραίνου.

Σε πέντε λεπτά αναχωρεί η αυτοκινητάμαξα Θεσσαλονίκης Ειδομένης από την τρίτη γραμμή, σέ λίγο ακούγεται το σφύριγμα και ο σταθμάρχης δίνει το σήμα για αναχώρηση και ξεκινάμε, αργά νωχελικά στην αρχή και βγαίνοντας από την πόλη αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα.

Κολλημένος στο τζάμι εισπράττω τις εικόνες βιαστικές και όμορφες, το τρένο ξεχύνεται στην πεδιάδα του Αξιού και εγώ μετράω τα άλογα που βλέπω στα χωράφια.

Ο ελεγκτής φωνάζει τα εισιτήρια και η μάνα μου δίνει εκείνα τα μικρά καφέ σκληρά χαρτάκια που γράφουν επάνω Θεσσαλονίκη Ειδομένη και τα τρυπάει εφαρμόζοντας τον έλεγχο, και φωνάζοντας ΚΑΣΤΑΝΑΣ η επόμενη στάση... ΑΣΠΡΟΣ,ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ. και η γραμμή οδηγεί ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ και σε λίγο στην παράλληλη πορεία της με τον ποταμό Αξιό.



Εικόνες μοναδικής ομορφιάς από την μια πλευρά το βουνό και από την άλλη το ποτάμι τα κλαδιά να ακουμπούν στα παράθυρα και εκείνος ο θόρυβος από την ταχύτητα, το τρένο βγαίνει στην κοιλάδα και στην ευθεία κάνει την τελευταία στάση πριν τον τελικό προορισμό στάση ΔΟΓΑΝΗ.

Σε μερικά λεπτά σφυρίζοντας μπαίνει στην ΕΙΔΟΜΕΝΗ τον τελευταίο μεθοριακό σταθμό από όπου πέρασαν όλοι οι έλληνες μετανάστες της Γερμανίας που ταξίδευσαν με τρένο.

Εδώ το νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο τελείωσε όπως και οι αυτοκινητάμαξες

Πηγή: <http://nostalgos.pblogs.gr/>