

## Πεσόντες στον πόλεμο του '40

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κιλκίς, ύστερα από εισήγηση του προέδρου κ. Κώστα Παπανικολάου, έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των στρατευμένων και επιστρατευμένων τέκνων του νομού Κιλκίς, που έπεσαν στα βουνά της Αλβανίας κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940-41, αγωνιζόμενοι για την προστασία και τιμή της Πατρίδας. Από τη λίστα αυτή μεταγράφουμε αυτούς που αφορούν την περιοχή μας. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τα αρχεία του Γ.Ε.Σ

### ΟΠΛΙΤΕΣ



Κουβάτσης Δημήτριος του Λεωνίδα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην **Ειδομένη** Κιλκίς το 1910, του ΙΙ Συντάγματος Ορειβατικού Πυροβολικού. Πέθανε στο 6ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λουτρακίου στις 3 Μαρτίου 1941.

Μετζισίδης Δημήτριος του Δοξάκη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην **Ειδομένη** Κιλκίς το 1915, του 65ου ΣΠ. Πέθανε κατά τη διακομιδή

του στο Σταθμό Επιδέσεως (μάχη Μόροβας) στις 18 Νοεμβρίου 1940.

Συμεωνίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην **Ειδομένη** Κιλκίς το 1912, του 65ου ΣΠ. Πέθανε στο Σ2 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής Αμυνταίου στις 30 Νοεμβρίου 1940.

Τραγαράκης Αναστάσιος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στην **Ειδομένη** Παιονίας Κιλκίς το 1915, του 65ου ΣΠ. Πέθανε στο Ορεινό Χειρουργείο Κρύας Βρύσης Καστοριάς στις 19 Νοεμβρίου 1940.

Αρτζάλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον **Δογάνη** Κιλκίς το 1915, του 65ου ΣΠ. Φονεύθηκε στο υψ. 1736 στις 13 Φεβρουαρίου 1941.

Καζάκης Δημήτριος του Αναστασίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον **Δογάνη** Κιλκίς το 1915, του 65ου ΣΠ. Πέθανε στο Χβ Ορεινό Χειρουργείο (τραυματίστηκε στη μάχη Μόροβας) στις 17 Ιανουαρίου 1941.



Αμπελίδης Αχιλλέας του Γεωργίου, Λοχίας: Γεννήθηκε στο **Φανό** Κιλκίς το 1911, του 90ου ΣΠ. Πέθανε στο Ορεινό Χειρουργείο (περιοχή Μπούμπεσι) στις 15 Ιανουαρίου 1941.

Αντωνιάδης Λεωνίδα του Λαζάρου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον **Φανό** Κιλκίς το 1919, του 65ου ΣΠ. Φονεύθηκε στο υψ. 1736 στις 13 Φεβρουαρίου 1941.



Κουδουνοπαντελής Ιορδάνης του Ηλία, Στρατιώτης:  
Γεννήθηκε στο **Φανό** Παιονίας Κιλκίς το 1919, του  
65ου ΣΠ. Φονεύθηκε στην Κορυτσά στις 24  
Δεκεμβρίου 1940.

Πίσκας Βασίλειος του Αθανασίου, Στρατιώτης:  
Γεννήθηκε στο **Σκρα** Παιονίας Κιλκίς το 1910, του  
65ου ΣΠ. Πέθανε από τραύμα και τις κακουχίες στο χωριό Άγιος Παντελεήμων Αμυνταίου  
στις 20 Απριλίου 1941.

